

Leven in Verbondenheid (2) De zegen van het nieuwe verbond

Waarom lukt het vaak niet om echt diepgaand contact te hebben met de ander? Waarom mislukt in de gemeente vermaan zo vaak? Waarom voelen we geregeld diepgaande vervreemding? Het heeft te maken met gebrek aan verbondenheid. Verbondenheid ontstaat daar, waar we vanuit de kracht van Christus in ons werkelijk contact maken met de ander. Maar geloven we wel dat de kracht van Christus niet buiten ons maar in ons is?

Jezus' bloed

Als Christus het avondmaal instelt, spreekt hij nadrukkelijk over het nieuwe verbond in zijn bloed. Zijn bloedstorting aan het kruis markeert werkelijk een nieuw begin en een nieuw verbond. De overgang van het oude naar het nieuwe verbond is niet een geleidelijke: er is een breuk. Jezus' zelfovergave betekent een nieuwe zegen.

Moralisme

Waarom is het belangrijk om het verschil tussen oud en nieuw verbond te zien? Omdat altijd weer het gevaar van moralisme de kerk bedreigt: dat we elkaar slechts als zondaren zien en elkaar wijzen op een wet buiten ons waar we ons aan hebben te houden (bijv.: 'Jij mag niet samenwonen'; 'Jij hoort twee keer naar de kerk te gaan'). We gaan dan uit van het oud-testamentische: 'Doe dit, en u zult leven!' Maar in het nieuwe verbond is het precies andersom: 'Leef (namelijk: in Christus, met het leven van Christus in je), en u zult dit doen!'

Oud en nieuw

Het nieuwe verbond is rijker dan het oude. Hebben we ons dat wel voldoende eigen gemaakt? Beseffen we wel welke schatten (liefde, kracht, aanvaarding) er voor ons klaarliggen? In het oude verbond werkte God vanaf buiten: de wet stond op stenen tafels. In het nieuwe verbond wil God van binnenuit werken: de Geest legt de wet in ons hart, we gaan zelf willen wat God wil. Er wordt wel

Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij.

- Paulus in Galaten 2:20-

Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. - Jezus in Johannes 4:14

gezegd dat er te weinig waardering is voor het Oude Testament. Maar kennen we wel de volle rijkdom van het Nieuwe Testament?

Beter verbond

De bijbel laat er geen misverstand over bestaan dat het nieuwe verbond beter en rijker is dan het oude (zie Heb. 8 en 2 Kor. 3). Waarin zit dat betere?

- niet meer de letter maar de Geest
- niet meer de wet ten dode maar de wet ten leven
- niet meer de schaduw maar de werkelijkheid
- niet meer de kindertijd maar de volwassenheid
- niet meer van buiten naar binnen maar van binnen naar buiten
- niet meer één volk maar alle volken
- niet meer de aardse maar de hemelse zegen

Dezelfde genadige God

Bij alle verschil is er ook eenheid tussen oud en nieuw verbond. Het is dezelfde God die trouw is en dezelfde genade die Hij uitdeelt. En veel van het nieuwe verbond valt niet te begrijpen zonder kennis van het oude verbond. Maar de vervulling en de werkelijkheid van Gods diepste verlangen (bij de mensen wonen) komt in het nieuwe verbond op een veel vollere en diepere manier naar ons toe.

Verbondenheid

Als we groeien in verbondenheid niet alleen maar op een psychologische en therapeutische manier willen benaderen, is een theologische fundering heel belangrijk. De leer van het nieuwe verbond biedt dat fundament: Christus woont door zijn Geest in ons. Alles van Hem is van ons. Niet slechts in belofte, ook in vervulling (als voorschot).

- Heb. 9:14 en 10:14 (zijn reinheid en volmaaktheid zijn in ons)
 - Joh. 17:22 (zijn heerlijkheid is in ons)
 - Efe. 3:14-21 (zijn liefde is in ons)
- We hebben in ons - door geloof in Christus - een overvloedige bron van kracht en liefde van waaruit we diep-

gaand contact kunnen zoeken met de ander. Wat weerhoudt ons ervan om deze bron aan te boren?

Bijbelrooster 'Nieuwe verbond'

- Ma. Jeremia 31:31-34
- Di. Ezechiël 36:22-32
- Wo. 2 Korintiërs 3:1-18
- Do. Hebreëen 8:1-13
- Vr. Hebreëen 9:11-28
- Za. Hebreëen 10:1-18

Bronwater in de kleine groep

a. Het ijs breken

Met wie voel jij je het meest verbonden?

b. Jezus centraal stellen

Lees Hebreëen 8. Wat is volgens dit bijbelgedeelte het betere van het nieuwe verbond?

c. Elkaar bemoedigen

- Herken je dat: de kracht van Christus in jou? Hoe kan het dat we die kracht vaak niet kennen of ervaren?
- Herken je het gevaar van moralisme? Wat is volgens jou het verschil tussen een moralistische benadering en een benadering vanuit verbondenheid?
- Leven we nog te veel in de sfeer van het oude verbond?

d. Zich naar buiten richten

Hoe kunnen we vanuit verbondenheid omgaan met collega's, vrienden en burens die Christus (nog) niet kennen?

Wie in de Zoon van God gelooft, draagt het getuigenis in zich. - Johannes

in 1 Johannes 5:10

